

Nordisk weekend i Bad Ragaz, 23-25 september 2011

Af Bella Roscher

I år gik vores nordiske venskabstur til Bad Ragaz med omgivelser. Vi, ca. 50 deltagere, startede allerede om fredagen med sol og rundvisning med guide i Vaduz. Dejlig lille hovedstadsby! Bagefter smagte vi vin fra Fürstens egen vingård med præsentation af Niels Hørnø, som fortalte om vores nye medlemsorganisation Danskere i Liechtenstein. Læs mere om Fürstentum Liechtenstein, <http://www.liechtenstein.li/> og <http://www.tourismus.li/de/welcome.cfm>.

Efter incheckning på vores hoteller i Bad Ragaz var der aftensmad i den gamle vinkælder Eggstorkel i nabolandsbyen Maienfeld, hvor vi nød Capuns, en bünderspecialitet, drak vin fra Bündner Herrschaften, <http://www.graubuenden.ch/gastronomie-schweiz/weine-graubuendens.html> og lærte om stedet og området's spændende vinhistorie.

Lørdagen startede med vores Arena-runde på hotel Tamina Sorell, i år med blandt andet Hans Kajblad som fortalte om Munkänkarna og så Terje Wølner Hanssen med Norgesklubben, en af de bedste Arenaer vi har haft, synes jeg. Nu er vi 27 klubber i Nordisk Club Schweiz, det er vist rekord. Desuden er de nordiske kirker og ambassader tilknyttet organisationen. Efter årsmødet, hvor vi fik sagt mange tak til Sven-Erik Gunnervall efter 17 år i bestyrelsen og velkommen til Søren Amdal, som vores nye formand for vores fælles paraply organisation, fik vi en lækker frokostapéro, som vi spiste udenfor i havegården. En symbolsk gave fra Sydbank (Schweiz) AG i form af paraplyer tror jeg alle var glade for.

Vi hyggede os i solen med kaffe eller gik rundt og kiggede i de små butikker på egen hånd om eftermiddagen. Kl. 17.30 var vi så parat til en tur i Casino Bad Ragaz, hvor vi fik en drink og lærte hvordan man spiller kort og roulette. En anden verden for de fleste, for ikke at sige alle af os. Vi fik hver en 3 CHF 5 brikker og der er spilletalenter i gruppen. Det er helt sikkert, for flere kom ud fra casinoet med CHF 100 eller mere!

Om aften var det så tid for vores store fælles dinér med dejlig mad, vin og underholdning. Sven-Erik er mægtig god til at prøve vores geografi kundskaber med sine spørgelege, i år à la den svenske fjernsynsudsendelse „På spåret“.

Op og vandre (eller med bus) til Altes Bad Pfäfers søndag morgen gennem den smukke St Galler-natur. Taminaslugten er kendt for den helbredende varme kilde der udspringer dér. Der bor ikke længere patienter i den store flotte bygning, som nu er museum med restaurant og koncertsale. Stedet er et kendt udflugtsmål, hertil kommer mange turister - også H.C Andersen i sin tid! - for at opleve den imponerende slugt.

Den svenske præst Sören Trygg og hans danske kollega Jens Barfoed prædikede til den nordiske gudstjeneste i det lille Bad Pfäfers Kapel. Sofia, praktikant fra den svenske kirke i Zürich, spillede fløjte og vi sang skandinaviske salmer. Så samledes vi i det gamle køkken til en lille apéritif og et dejligt måltid mad i den kæmpestore spisestue. Bagefter besøgte vi slugten med guide og drak af kildevandet, så nu forbliver vi raske i et helt år, indtil vi ses igen i Wallis i oktober 2012!

Tusind tak til NCS-bestyrelsen for nogle værdifulde dage med nordisk samvær. Jeg glæder mig til næste år!