

Nordisk Weekend 2011

Detta års Nordisk Weekend började utomlands – i Vaduz i Liechtenstein. Vi fick en intressant rundvisning i huvudstaden av en inhemsk guide och fick lära oss bl a om deras styrelseskick. Parlamentet ‚Lanttag‘ består av 25 ledamöter och man har en ministär på 5 personer som sköter det dagliga regerandet. Fursten har vetorätt i alla frågor. Största staden är Schaan med 5700 invånare medan huvudstaden Vaduz har 5200. Landet har bara drygt 35000 invånare men hela 33000 arbetstillfällen, vilket gör att de som reser in för att arbeta, huvudsakligen från Schweiz, är mycket stor.

Efter rundvandringen fick vi en guidning på Furstens Hofkellerei som avslutades med vinprovning av de egna vinerna. Kännarna som var med kunde meddela att kvaliteten ökat avsevärt jämfört med för tio år sedan.

Kvällen avslutades med middag i Eggstorkel i Maienfeld tillbaka i Schweiz.

På lördagen slöt flera upp och vi startade med Arena på Sorell Hotel Tamina i Bad Ragaz. Efter en lunch som NCS bjöd på med anledning av 10:e NW så var det dags för årsmöte. Detta innebar bl a att vi fick tacka av Sven-Erik Gunnervall som president och välkomna Sören Amdal som ny sådan. Vidare beslutades att nästa NW skall äga rum i Wallis. Efter en fri eftermiddag tågade vi från våra olika hotell till Casino Bad Ragaz och fick en visning, som var mycket intressant, men kanske lite skrämmande för en del av oss. Tänk vad mycket pengar som spelas bort där! Detta hindrade oss dock inte från att använda de tre gratismarker vi fått var och en. De flesta prövade lyckan på rouletten och vinsterna var allt från 5 CHF till 215 CHF. Men det klart, de flesta vann inget.

Middagen på Sorell Hotel Tamina var mycket god och det hela förbättrades ytterligare av trevlig gemenskap och underhållning. Sven-Erik hade ordnat med frågesport a lá ‚På Spåret‘ då vi fick pröva våra geografiska kunskaper om våra nordiska länder, men även om Schweiz.

Söndagen började för en del med en timmes vandring, för andra med en vådlig bussfärd efter en ravin. Fram kom vi i alla fall allihop och kunde samlas till nordisk gudstjänst i kapellet i Altes Bad Pfäfers. Undertecknad ledde gudstjänsten tillsammans med Jens Barfod från danska kyrkan. Den norske kollegan kunde inte komma så Sigve Bu fick läsa text på norska så att alla våra språk blev representerade. Eftersom inget musikinstrument fanns i kapellet så ryckte svenska kyrkans unga volontär Sofia Skoglund ut och ledde psalmsången med sin tvärflöjt. Det blev en fin gudstjänst i ett fullsatt kapell där vi samlade in en kollekt till Läkare Utan Gränser för deras viktiga arbete.

Efter lunch fick vi sedan alla ut och gå en stund. Och inte vilken promenad som helst heller. Vi gick in i Taminaschlucht. Denna spännande ravin där det droppade vatten från de sneda klippväggarna och vattnet rann nedanför oss. Längst in kom vi till den källa med 36,6 gradigt vatten som är orsaken till att kurorten hamnat där den gjort. Vi tog en mun av detta vatten som enligt guidens utsago betyder att man ska vara frisk ett år. Vi får väl se, men vi hoppas att det stämmer.