

## NCS Venskabsmøde i (Chur) Bergün

17.-19. oktober 2008

Igen i år indbød NCS til sit årlige venskabsmøde; traditionen tro finder dette møde hvert år sted i forskellige egne af Schweiz. Dette års møde var på delegeretforsamlingen i 2007 i Zug blevet bestemt til at skulle finde sted i Bergün, Graubünden.

Den årlige delegeretforsamling var berammet til at finde sted lørdag den 18' klokken 10.30 i Chur, der var valgt som udgangspunkt for vor udflugt gennem det smukke Graubündnerland. Mange deltagere havde derfor allerede indfundet sig i Chur i løbet af eftermiddagen den 17', hvilket resulterede i hyggeligt samvær allerede fredag aften. Efter delegeretforsamlingen lørdag formiddag gik turen til stationen, hvor Rhätische Bahn holdt klar til at befordre hele gruppen af fremmødte, ca. 85, til Bergün. En guide var blevet engageret til at informere selskabet om de interessante og skønne panoramer, vi kørte igennem på turen; samtidig nød vi godt af en "imbiss" og forfriskning, der blev serveret af NCS' bestyrelsesmedlemmer.

Efter ankomst til Bergün og indcheckning på hotellerne og en velkomstapéritif på det nostalgiske "Kurhaus" var der arrangeret byrundgang med besøg på det lokale museum under kyndig "guidance" af turistchefen i Bergün.

Det traditionelle "Arena"- møde blev derefter afholdt; mange interessante emner blev forelagt og debateret mellem repræsentanter og gæster for de fremmødte klubber og NCS. Stor betydning var lagt på kommunikation klubberne imellem og hvordan denne i flere tilfælde kunne forbedres. Sponsorernes store betydning for NCS var også et emne til debat, og en tak til disse blev givet af formanden.

Aftenens program blev indledt med apéritif i diverse former for kurvand! Flere bergünere var fremmødt med deres lokale produkter, som det var muligt at smage og købe – en interessant idé med hjemstavnskolorit!

Middagen (Bergün-er buffét) blev ledsaget af underholdning, konkurrencer, visesang og dans til det lokale orkester.

Søndag morgen klokken 8.30 var der indkaldt til gudstjeneste i Reformierte Kirche Bergün i fællesskab med den lokale befolkning. Mange, hovedsagelig kvinder såvel de lokale som NCS deltagere, var kommet i nationaldragter – hvilket som altid satte ekstra kolorit på en festlig og stemningsfuld gudstjeneste, der i år blev forrettet efter svensk liturgi. Et højtideligt højdepunkt i programmet.

Turen gik derefter videre med Rhätische Bahn til St. Moritz, hvor der var mulighed for en "Stadtbummel" på et par timer for at samle appetit til turen tilbage til Chur, der blev foretaget i RhB's nostalgiske spisevogne, hvor menuen bestod af typisk Graubündner retter.

Tilbage i Chur slog afskedens time efter en weekend med mange dejlige indtryk fra en begivenhedsrig rejse gennem et af Schweiz's skønneste områder, udtrykt gennem dets anerkendelse til UNESCO-kulturarv.

For at gøre weekenden så succesrig, som den var, må det tilføjes, at vejrguderne var os gunstigt stemt med det skønneste efterårsvejr, man kunne tænke sig.

Søren Amdal, Genève