

Nordisk Weekend i Bergün 2008.

Redan klockan 07.07 steg vi på tåget som skulle ta oss från Schaffhausen via Zürich till Chur. Morgonstund har guld i mun heter det ju - eller hur ?

Beväpnade med varma kappor och med gott humör anlände vi cirka 2 ½ timme senare i Chur där det skulle hållas årsmöte för Nordisk Club Schweiz.

Det var verkligen roligt att träffa gamla bekanta igen. Jag har varit med sedan nystarten i Bern, och det är alltid lika mysigt att träffa gamla vänner och att lära känna nya ansikten.

Efter det snabbaste årsmötet i NCS historia var vi punktligt på plats för att åka med Rhätische Bahn till Bergün. Som färdkost fick vi varsin flaska med Kopparbergs päroncider. Läckert !

Nu började den spännande resan till Bergün. Efter en stund kom det en väldigt speciell konduktör, nämligen Sven – Erik Gunnervall, som klätt ut sig. Snart började vi märka att det gick ganska brant uppåt med tåget. Vi passerade enorma klippformationer, djupa klyftor, och vattenfall på väg upp mot slutmålet.

Ungefär halvvägs serverades vi smörgåsar med olika pålägg. Det fanns allt vad man kunde begära : Fisk, räkor, Bündnerfleisch, ost m.m.

Så var vi då äntligen framme i Bergün! Bagaget hämtades av de olika hotellen och vi promenerade till desamma. Vi var uppdelade på fyra olika hotell, men i en så liten by som Bergün, finns inga större avstånd.

Efter att ha „checkat“ in på hotellet promenerade vi bort till Kurhaus för att tillsammans dricka en apero.

Kurhaus – en fantastiskt vacker byggnad med mycket historia.

När alla hade infunnit sig var det dags att med ledning av Sven-Erik och Turistchefen i Bergün att promenera ner till Bergüns Museum, där vi delades upp i två grupper. Den korta rundvandringen i byn var mycket intressant, och det efterföljande besöket på byns museum mycket givande.

Efter denna kulturella inblick var det dags för Arenan i Kurhaus. Den fantastiska salen var en perfekt kuliss. Efter en kort presentation av klubbar och kyrkor, talade vi om problem och positiva erfarenheter i de olika klubbarna.

Nu hade vi lite tid att ta igen oss, och samla krafter inför kvällens begivenheter. Efter en spontan apero i Hotel Weisses Kreuz styrde vi stegen tillbaka till Kurhaus.

Där i hallen väntade oss två damer från Bergün i vackra folkdräkter, som sålde lokala produkter. Ost, korv, snaps, Nusstorte och mycket mer. En mycket fin idè.

Till apero serverades det „vatten och bröd“. Vi fick prova på olika sorters vatten och bröd därtill. Ett „bränt vatten“ fanns också att testa.

Kursaal var festligt dukad och vi fördelade oss som vi ville mellan borden.

Sven-Erik hälsade välkommen och sedan sjöng vi alla tillsammans en „Nordisk Weekendsång“ komponerad av Agnethe Christensen.

För det musikaliska inslaget svarade den svenske prästen i Lausanne Per Harling.

En Bündner Buffet är något väldigt speciellt. Det serveras husmanskost från trakten. Maten smakade verkligen fantastiskt. Det var precis lagom, och allt otroligt vällagat.

Svenske prästen Per fick oss att sjunga skandinaviska visor tillsammans till sin gitarr.

Det fanns alla de olika länderna representerade.

Efter denna höjdpunkt var det dags för ett inslag från byn Bergün.

En grupp musiker kom upp på scenen och spelade musik från trakten. Detta gav en enormt fin stämning som passade perfekt för kvällen.

Denna supermysiga fest avslutades med dans och sång.

Söndag

Eftersom gudstjänsten redan skulle äga rum 08.30, kunde vi inte sova ut nästa morgon. Efter att ha klätt oss i folkdräkt och ätit en god frukost var vi tvugna att skynda oss till kyrkan. Väl där firade vi en underbar gudstjänst tillsammans. Många hade folkdräkter på sig, (även de från Bergün).

Per Harling, svensk präst från Lausanne ledde en helt fantastisk gudstjänst, där alla vi som deltog gick ut ur kyrkan med en otroligt positiv känsla inom oss. Tack Per !

Efter gudstjänsten var det dags att gå ombord på tåget till St.Moritz. Detta var verkligen en perfekt dag ! Klarblå himmel och inte ett moln så långt ögat nådde.

Resan till St.Moritz var spännande, framförallt därför att den gick genom den berömda tunneln i Albula.

Väl i Metropolen St.Moritz hade vi tid att promenera omkring i byn på egen hand.Jag och mina vänner hann med ett besök på Café Hanselmann. Jättemysigt !

Mellan St Moritz och Chur färdades vi med helt fantastiska restaurangvagnar. Här kunde man verkligen känna sig omhuldad av lyx och nostalgi.

Menüen var typsik för Graubünden. Salladstallrik , Capuns och Nusstorte.Capuns är kanske inte allas älsklingsrätt , men det är något som bara finns att få i Gaubünden.Vinet som serverades till var perfekt.

Tillbaka i Chur var det så dags att ta farväl av gamla och nya vänner. Jag tycker att dessa helger bara blir bättre och bättre. Man lär känna så många underbara människor, och det tror jag är det allra viktigaste.

Tack snälla Agnethe och Sven-Erik för en perfekt organiserad helg !

Jag hoppas jag kommer att träffa alla mina skandinaviska vänner igen nästa år i Neuchatel.

Tack för en underbar helg och vi ses nästa år !

Ann-Christine Del Mestre
Svenska Klubben Schaffhausen