

## **Nordisk Club Schweiz – Möte i Neuchâtel (16.) 17 -18.10.2009**

Några deltagare kom redan på fredagkväll till det regniga Neuchâtel. En visning på slottet klargjorde förbindelserna mellan Frankrike och dåvarande Preussen. År 1814 anslöt sig Neuchâtel till Schweiz.

Efter besöket på slottet njöt vi av en trevlig samvaro i hotellrestaurangen Touring au Lac. Flera deltagare övernatade där. Nästa dag hade deltagarna tid att flanera genom staden och att beskåda det rika utbudet av frukt och grönsaker på marknadstorget i gamla staden. Den gamla delen håller på att renoveras och där fanns ett nytt affärscentrum i gamla murar nedanför slottet med kafé och moderna butiker. Att Neuchâtel också är en studentstad, märks på de många skolorna (t.o.m. teaterskola), universitetet och instituterna.

Kl. 11.00 avhölls årsmötet i Hotel Peyrous paviljong. Dagordningen genomgicks affärsmässigt och protokollet kan läsas på hemsidan ([www.nordiskclubschweiz.ch](http://www.nordiskclubschweiz.ch)). I huvudbyggnaden serverades en apéro med rikligt tilltugg. Det var tillfället att hälsa på och diskutera med alla som man inte träffat sedan ett år tillbaka. Alltför snabbt gav Agnethe tecken att det var tid för oss att gå till stationen, om vi inte ville missa tåget till Chaux-de-Fonds. På vägen föll regnet nästan i form av snö. I klockmuseet förklarade och visade en guide de olika tidsberäkningsteknikerna i form av stavar, skuggor, drakar med trådar och naturligtvis mekaniska klockor, som fungerar med taggar, och inte att förglömma Quartz och Swatch klockorna.

Tillbaka i Neuchâtel informerade Bella Roscher oss sakkunnigt om vargarnas bestånd i de nordiska länderna och i Schweiz, hur man kan skydda lamm och kalvar mot dem och hur man reagerar i de olika länderna mot det bestånd, som överstiger det normala.

På kvällen åt vi en utsökt buffet (en blandning av asiatiska och traditionella rätter) i Hotel Peyrous spegelsal. Hotel Peyrou byggdes mellan 1765 – 1770 av Pierre-Alexander du Peyrou, som hade franska rötter. Den vackra trädgården gick då så gott som till sjön, men med regleringen av vattendragen sänktes sjönivån, så att sjön nu ligger ett par kvarter därifrån. I spegelsalen (speglarna kom från Paris och dekorationerna är i fransk stil) överraskade Sven-Erik Gunnervall oss med pianomusik. Vi spelade Deal or No Deal om 10000 Rappen. Tyvärr vann Sören bara 1000 Rappen. Agnethe och Ann-Christin (utklädda som vikingar) sjöng en sång med refrängen ”vi är alla i samma båt”, som Agnethe själv hade diktat ihop. Mot midnatt gick vi mätta och glada till våra hotell.

På söndagmorgon tog vi vårt bagage till bussen, som förde oss till Val-de-Travers. I klosterkyrkan i Motiers höll prästerna från Danmark, Jens Barfod, Sverige, Sören Trygg och Norge, Aleksander Garmann Gullaksen den traditionella nordiska gudstjänsten. Några av gruppen smakade under tiden på olika champagnesorter i f.d. klostret.

Resan gick vidare till Couvet, till f.d. asfaltgruvan. Vi gick in i den i två grupper, iklädda hjälmar. Utetemperaturen var denna dag ca 7 grader och därför märkte vi inte skillnaden med den låga temperaturen i gruvan. Vi gick en timme i de nya och de gamla gruvgångarna och fick känna på hur bläcksvart det är i gruvan utan ljus. Hårt arbete utfördes här mellan 1712 – 1986, för att vinna asfalt, som skeppades ut i hela världen. Som avslutning av besöket försökte vi absint, som smakar som Pernod och som görs i dessa trakter. I den varma restaurangen serverades oss ”Asfaltskinka” med potatisgratäng och gröna bönor.

Efter middagen körde bussen på smala vägar upp till La Ferme de Soliat. Därifrån gick vi till Creux-de-Van (sedan 1870 Schweiz’ första naturskyddsområde). Jag har velat se denna halvrunda ”amfiteater” sedan länge tillbaka. Nu stod jag där vid kanten och vågade inte titta ner de 200 meter djupa stupet! Från ena ändan kan man se den stupa stenrundningen och man frågar sig hur den har bildats!

Full av underbara intryck kom vi tillbaka till Neuchâtel. De som inte kunde komma med till denna händelserika helg, borde notera den nästsista helgen i oktober 2010, när man kommer att träffas i Genève.

Ett stort tack går till Nordisk Club Schweiz’ styrelse och då särskilt till Agnethe Christensen, som säkert också nästa år skriver:

**Vel mödt til nordisk faelleskap og uforglemmelige dage in Genève!**