

Nordisk Weekend på Mainau 2005.

Nu var det äntligen dags igen för årets höjdpunkt, nämligen Nordisk Weekend. Denna gång bar det av utomlands- till Mainau i Bodensjön och Konstanz.

När vi kom fram till Mainau för årsmötet hade dimman lättat och man såg ett vackert bergspanorama på andra sidan sjön.

Vi fick vara i den privata delen av slottet som annars inte är öppen för besökare. Utsikten från fönsten var fantastisk.

Nästa programpunkt var Aperó som intogs även den i den privata delen av slottet. Vi hälsades välkomna av Sven-Erik Gunnervall i den stora festsalen. Han lämnade sedan över ordet till grevinnan Bettina Bernadotte som berättade om ön Mainau och dess historia. Vi fick också veta hur den kom att bli en av de största turistmålen vid Bodensjön, och hur företaget och Lennart Bernadottestiftelsen fungerar. Därefter blev det en aperitif som vi intog utanför den vackra festsalen.

Vi som hade anmält oss till guidad rundtur på ön delades in i grupper och med varsin kunnig guide började rundvandringen. Vi fick veta mycket om de olika växterna. Vissa av träden t.ex. är över 150 år gamla, och kommer från världens alla hörn. Höjdpunkten när det gäller blomsterprakt var Daliorna. De fanns i regnbogens alla färger och lyste i solen som med jämna mellanrum tittade fram. Vi hann också med ett besök i Fjärilshuset. I denna tropiska värme fladdrade de praktfulla fjärilarna omkring som i en riktig djungel. Mainau är fantastiskt vackert vilken årstid man än kommer dit. Hit kan man komma hur många gånger som helst.

Efter denna lärorika promenad var det dags att återvända till Weisse Saal och Arenan. När vi bänkat oss inledde Sven-Erik med att presentera de olika klubbarna och sponsorerna. Två av dem fick tillfälle att presentera sig lite närmare. Nämligen SydBank som stod som sponsor för ett par av aktiviteterna denna helg, och en ny sponsor Polarlicht från Luzern.

Sedan började den egentliga Arenan. Det fanns tre „speakers“. En dansk en norsk och en svensk. Vi diskuterade framförallt de språkproblem som kan uppstå med så många olika språk och vad man skulle kunna göra för att lösa dem. Eftersom vi har klubbar från hela Schweiz är det svårt att hitta ett gemensamt språk. Våra „vardagsspråk“ är tyska, franska och italienska.

Vi talade också om arbetet i klubbarna och hur man kan få fler yngre att komma med i föreningsarbetet.

Nu hade vi lite tid över tills kvällens middag i Comturey Keller skulle börja. De flesta utnyttjade tiden till att åka till hotellen i Konstanz och fräscha upp sig lite.

Vi anlädde till Comturey Keller vid halvåtta. Borden var festligt dukade med vackra blomster från ön och små cocktailflaggor från de länder som var representerade vid weekenden. Vi blandade oss vid de olika borden så att vi fick lära känna nya nordiska vänner.

Buffen som serverades var fantastisk och innehöll allt från fisk, grönsaker, kött till en mycket „smaskig“ chokladmousse. Goda viner från trakten kompletterade perfekt.

Höjdpunkten denna kväll var en frågetävling med frågor som gällde alla de fyra länderna. Nu hade de som blandat sig vid borden hjälp av varandra. Ett riktigt nordiskt samarbete alltså.

Mätta och belåtna och också lite trötta efter alla aktiviteter återvände vi till hotellen för att vara pigga när det gick vidare tidigt nästa morgon.

Klockan nio gick vi ombord på båten Gunzo som skulle ta oss från Konstanz till Mainau och den nordiska gudstjänsten.

Det var en mycket vacker gudstjänst som genomfördes på alla de tre språken.

Gudtjänstordningen var detta år svensk, men vi sjöng psalmer som fanns i alla de olika psalmböckerna. Den musikaliska delen var också mycket välklingande. Prästfrun Ewa Jonsson spelade orgel och kören Nota Bene från Zürich sjöng för oss. Kollekten upptogs till förmån för jordbävningsoffren i Pakistan.

När gudstjänsten var färdig var det dags att borda båten igen och bege oss över sjön till den vackra staden Meersburg. Tyvärr började det regna när vi kom fram men det var ändå vackert att ta en liten promenad genom denna historiska stad.

När vi kom fram till Konstanz igen hade det nästan slutat att regna och vi gick till Insel hotel för att intaga vår lunch.

Vi hälsades välkomna av hotellets manager som berättade om hotellets spännande historia där även den svenska flottan ? förekom. Mycket intressant !

Vi fick njuta av en tre-rättersmenü inna det var dags att ta farväl för denna gång. Nästa år kommer vi att få vara i Locarno. Jag ser redan fram emot att träffa alla igen. Jag för min del tycker att jag förstår mer och mer danska och norska för varje gång vi träffas. Om man bara anstränger sig att tala tydligt tror jag vi kommer att förstå varandra bättre och bättre. Och skulle vi inte förstå allt, så kan man alltid slänga in ett och annat ord på ett gemensamt språk.

Tack för en minnevärd helg vid Bodensjön och på återseende i Locarno.

Ann-Christine Del Mestre, Svenska Klubben i Schaffhausen.